



”Mode ska vara roligt!
Det handlar om
underhållning.”



”Alla vill vara
med i den coola
modeklicken.”

”Efter två dagar visste vi
att det var vi”



Fyra i familjen.

VALERIE: BEIGE LÅNGKLÄNNING MED BRODERADE BLOMMOR, 2 795 KR. ZARA: KORTÄRMAD BLUS MED GULDFARGADE DROPPAR, 2 195 KR. VALERIE: JEANS, CA. 2 200 KR. MIH: SOIGLASÖGN, 1 450 KR. RAY-BAN: NICOLETTA: GRÅ T-SHIRT MED UGGLEMOTIV, STL. 2-14 ÅR, 499 KR. SOFT GALLERY: JEANS, STL. 86-164, 599 KR. I DIG DENIM: SILVERFÄRGADE TRÅSKOR, STL. 28-34, 650 KR. SWEDISH HASBEENS.

nu för tiden, men det är inte sant – det är fruktansvärt att skilja sig, jag tänker aldrig göra det igen. Det är en sista utväg.

Hur tacklade du all sorg?

– Jag flydde in i jobbet. Det var det enda ställe där jag kunde tänka på något annat. Jag jobbade som en däre i tre år. Sedan förändrades allting igen, på ett sätt jag aldrig hade kunnat föreställa mig.

Berätta.

– Vår butikschef fixade en blindträff med **Johan**, det var 2010. Hon sa inget om hur han såg ut, bara ”han har ett hjärta av guld”. Och då måste jag bara träffa honom, kände

jag. Vi gillade verkligen varandra, men han skulle just åka till USA och jobba. Så jag åkte på en påhittad affärsresa till Los Angeles (skratt).

– Mamma genomsådade mig direkt. Hon sa bara ”gör du det”, för hon hade ju sett vilken kamp det var innan, hur ledsen jag var.

Vilken spännande resa...

– Verkligen! Jag tänkte att i värsta fall blir det ändå en veckas semester där, det har jag gjort mig förtjänt av efter de här hemska åren. Han erbjöd mig ett rum i hans strandhus och vi gick ut och dejtade i LA. På kvällarna satt vi på verandan och pratade.

– Efter två dagar visste vi att det var vi. Vi hade kunnat gifta oss där och då. Den där känslan är kvar än, säger Valerie och ler ett påtagligt förälskat leende.

Du ser lycklig ut nu när du pratar om den resan.

– Det var oerhört romantiskt. Vi blev stört-förälskade. Vi kunde knappt jobba, vi satt bara och stirrade framför oss båda två. När han kom hem efter tre månader flyttade vi ihop direkt. Och efter ett år vågade jag lita på förhållandet tillräckligt för att vilja skaffa barn med Johan – innan hade jag varit rädd att bli bränd igen.

